

In Memoriam Paul Jansen

Geboren op 20 oktober 1932, was Paul de nestor van ons Gemengde Zangkoor „Deo Sacrum”, dat in de Maria van Jessekerk in Delft de Eucharistievieringen muzikaal begeleidt.



Paul heeft een lange zangcarrière gehad: in zijn jongensjaren heeft hij gezongen in het jongenskoor van de OLVO-kerk, dat in 1934 was opgericht als bijkerk en in 1949 een zelfstandige parochie is geworden. Daar heeft hij als 8-jarige jongen tijdens de Nachtmis/Kerstviering al een solo gezongen.

Het zingen is altijd een grote liefhebberij van hem gebleven: in 1982 is Paul via een kaartvriend terechtgekomen bij het Hypolituskoor, dat diensten opluisterde in de kapel van het H-gebouw van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Daar werkte hij samen met Rector H. van der Meer, Zr. Irmgard (Augustinus), Paul Kroon, George Rust en de voorzitter van het koor Jan van den Heuvel.

In 2012 vierde Paul het Caeciliafeest samen met Riet, zijn vrouw; zij zong al langer bij Deo Sacrum. Tijdens dát feest is Paul door Petra, onze dirigent/organist, overgehaald om bij Deo Sacrum te gaan zingen. En eenmaal bij Deo Sacrum heeft Petra hem ook overtuigd van de noodzaak om de baspartij bij Vox Latina te versterken.

Paul hield van Gregoriaans en van Bortniansky. Nou ja, als je bas zingt, ligt dat een beetje voor de hand, maar dit stond ook op het repertoire van het Hypolituskoor en Paul was een uitstekende bas en zong zijn partij met plezier.

Tijdens het Caeciliafeest in 2015 is hem de ere-medaille in zilver van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging uitgereikt, wegens 25-jarig jubileum als kerkzanger.

Evenals Koning Nestor (die de inval in Troye bedacht) was nestor Paul een bescheiden, wijs en bedachtzaam man. Met zijn managers-ervaring als gemeente secretaris in Rijswijk, kon je bij Paul altijd om advies vragen bij moeilijke (bestuurs-)zaken. Wijselijk kwam hij dan niet direct met oplossingen, maar in de discussie liet hij je zelf die oplossing vinden.

Paul laat een lege plek achter bij velen van ons, zowel in de baspartij als met zijn wijze raad. We wensen Riet en de kinderen sterkte met dit verlies.

Wij zullen hem blijven herinneren als een uitstekende bas, goed mens en een fijne koormaat.

Deo Sacrum